

ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ

cavtei

Περιοδος Β', τεύχος 228 Παρασκευή 1 Απριλίου 1983

Δρχ. 50



τὸ ἀνθολόγιο



"Οταν κατέβουμε τὴ σκάλα, τί θὰ ποῦμε στοὺς ἵσκιους ποὺ θὰ μᾶς ὑποδεχτοῦνε, αύστηροὶ γνῶριμοι, ἀόριστοι φίλοι, μ' ἔνα χαμόγελο σ' ἀνύπαρκτά τους χεῖλη;

Τουλάχιστον δωπέρα εἴμαστε μόνοι, περνάει ἡ μέρα μας, ἡ ἄλλη ξημερώνει, καὶ μὲς στὰ μάτια μας διατηροῦμε ἀκόμα κάτι ποὺ δίνει στὰ πράγματα χρῶμα.

'Αλλὰ ἔκει κάτου τί νὰ ποῦμε, ποὺ νὰ πᾶμε; 'Αναγκαστικά ἔνας τὸν ἄλλο θὰ κοιτᾶμε, μὲ κομμένα τὰ χέρια στοὺς ἀγκῶνες, ἀσάλευτοι σὰν πρόσωπα σὲ εἰκόνες.

"Αν ἔρθει κανεὶς τὴν πλάκα μας νὰ χτυπήσει, θὰ φαντάζεται πῶς ἔχουμε ζήσει.
"Αν πάρει ἔνα τριαντάφυλλο ἢ ἀφῆσει χάμου, τὸ τριαντάφυλλο θά 'ναι τῆς ἅμμου.

Κι ἂν ποτὲ στὰ νύχια μας ἀνασηκωθοῦμε, τὶς βίλες τοῦ Posilipo θὰ ἴδουμε,
Κύριε, Κύριε, καὶ τὸ τερραίν τοῦ Παραδείσου
ὅπου θὰ παίζουν cricket οἱ ὄπαδοι Σου.

Κώστας Καρυωτάκης

Γ. ΑΡΑΓΗ:

ΛΙΓΑ ΠΑΝΩ Σ' ΕΝΑ ΤΕΤΡΑΣΤΙΧΟ ΤΟΥ ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ

Αν και το ποίημα αυτὸ αποτελεῖ μία ενότητα, όπως συμβαίνει μ' όλα τα ποίηματα, θα ήθελα εδώ να πω λίγα για το τελευταίο του τετράστιχο μονάχα. Μ' αυτὸν τον τρόπο βέβαια το ξεχωρίζω, αλλά εξυπακούεται πως ό,τι αναφέρω παρακάτω προϋποθέτει το τετράστιχο μέσα στο ποίημα.

Δε θυμάμαι πότε πρωτοδιάβασα το συγκεκριμένο ποίημα του Καρυωτάκη, σίγουρα πριν από είκοσι χρόνια. Πάντως από αρκετά χρόνια, όταν το διαβάζω, αισθάνομαι αιφνιδιασμένος από το τελευταίο του τετράστιχο. Δε νομίζω ότι μπορώ να περιγράψω με ακρίβεια τι μου συμβαίνει. Πρόκειται για μια στιγμαία αυτιδράση που μόνο υστερόχρονα έχω ως ένα βαθμό τη δυνατότητα, αφού την ανακαλέσω, να πάρω θέση θεατή απέναντι της. Αλλά και πάλι είναι πολὺ δυσκολό, αν όχι αδύνατο, να αναλυθεί ώστε να δοθεί με σαφήνεια η υφή της. Ας δοκιμάσω όσο γίνεται.

Διαβάζοντας ακόμη μια φορά το ποίημα γνωρίζω ήδη το περιεχόμενό του. Γνωρίζω επιπλέον τις αντιδράσεις που μου προκαλεί. Όταν λοιπόν φτάνω στο τελευταίο του τετράστιχο έχω υπόψη μου ό,τι ξεχωριστό εκφράζει. Αλλά τα πράγματα δε δικαιώνουν τη λογική συνέχεια που θα περιμενε κανείς, γιατί δεν είναι τόσο η αισθηση μιας επανάληψης που επικρατεί όσο η αισθηση του αιφνιδιασμού. Κάτι σαν μικρή δόση ενέργειας, που εκλύεται από τους στίχους, με βρίσκει κάπου απροετοίμαστο και με ξαφνιάζει. Είναι σαν ένα μικρό χτύπημα μέσα μου να πάει να με κάνει να χάσω την ισορροπία μου. Ό,τι ήξερα γι' αυτούς τους στίχους εκλείπει στιγμαία και σχηματίζεται από την αρχή σα να τους διάβαζα τώρα πρώτη φορά. Η διαδικασία αυτή δε μου είναι άγνωστη, αλλά κάθε φορά αφήνει την εντύπωση της νέας. Νομίζω μάλιστα πως ενυπάρχει πάντοτε η δυνατότητα της διαφοροποίησης. Όταν τελικά διαβάσω τους στίχους και μείνει ο απόλυτος από το σύντομο γεγονός, έχω το περιθώριο να συλλογιστώ πάνω σ' αυτό. Οι σκέψεις όμως δεν προσδιορίζουν άμεσα το γεγονός κι από την άποψη αυτή μάλλον δεν έχουν ιδιαίτερη σημασία. Έτσι προτιμώ να διατυπώσω εδώ ένα ερώτημα που επανέρχεται συχνά κι έχει στενή σχέση με την αντιδραση του αιφνιδιασμού που προανάφερα. Το εξής. Πώς, από ποιους δρόμους, έφτασε κάποιος, ένας νεοέλληνας της δεκαετίας του '20, να εκφραστεί με τους συγκεκριμένους στίχους τόσο ρητικέλευθα ώστε να μας αιφνιδιάζει σήμερα επαναληπτικά. Το ερώτημα θα μπορούσε βέβαια να επεκταθεί και σ' άλλα κείμενα του Καρυωτάκη, καθώς και άλλων ποιητών. Αυτὸ αστόσο δε μειώνει την αξία των στίχων από τους οποίους υπαγορεύτηκε.

Έχω τη γνώμη πως τα προηγούμενα συνδέονται ως ένα βαθμό με την αισθηση του ειρωνικού χάσματος την οποία υποβάλλει το τετράστιχο για το οποίο μιλώ. Αν και η αισθηση καθεαυτή δεν αναλύεται, το σχετικό χάσμα εύκολα μπορεί κανείς να το προσδιορίσει. Από τους δύο πόλους του, τον ένα τον αποτελεί ο Κύριος με τους οπαδούς του και τον άλλο αυτός που μιλάει, ο ποιητής-μαζί με άλλους της σειράς του. Μεταξύ τους χωρίζονται από λευκό, δηλαδή αποξενωτικό, διάστημα. Την αισθηση του ειρωνικού χάσματος την υποβάλλουν αρχικά οι δύο πρώτοι στίχοι, «Κι ἂν ποτὲ στὰ νύχια μας ἀνασηκωθοῦμε... θά ἴδουμε», και την ολοκληρώνουν οι δύο επόμενοι. Για τον ποιητή φαίνεται να υπάρχει η δυνατότητα να ανήκει στους υπηκόους

του Κυρίου, αλλά όχι στους οπαδούς του. Ανάμεσα σ' αυτόν και στους οπαδούς του Κυρίου υπάρχει κάτι σαν απαγορευτικός φράχτης. Σ' ένα δεύτερο επίπεδο την αισθηση του χάσματος την υποβάλλουν οι ξένες λέξεις (*βίλες, Posillipo, τερραίν, criokeτ*) τις οποίες ο ποιητής χρησιμοποιεί μάλλον ειρωνικά. Για να υποδηλώσει δηλαδή διάσταση, απόσταση ανάμεσα στους μεν και στους δε.

Για το αντιπροσωπεύουν στην επίγεια ζωή ο Κύριος με τους οπαδούς του και ο ποιητής με τους ομοίους του, θα μπορούσαν να ειπωθούν πολλά. Θα ήταν δυνατό π.χ. να πει κανείς πως ο Καρυωτάκης με το πρώτο υπονοεί τη «θεϊκή» εύνοια με την οποία περιβάλλεται η μεγαλοαστική τάξη. Ή ό,τι υπονοεί από το ένα μέρος την κορυφή σ' όλες τις μορφές της κι από τ' αλλο τη βάση στην οποία τοποθετούσε τον εαυτό του, κτλ. Αυτές τις εκδοχές το τετράστιχο δεν τις αρνείται, αλλά ούτε τις επικυρώνει οπωσδήποτε. Αν θέλουμε μάλιστα να μείνουμε κοντά στα πράγματα θα πρέπει να τις δεχτούμε σαν απόψεις εκείθεν του ποιήματος. Ό,τι προέχει μ' αλλα λόγια είναι η ίδια η αισθηση του ειρωνικού χάσματος και η διαμαρτυρία του ποιητή που υποβόσκει. Σίγουρα ο ποιητής ξεκινούσε από ατομικά του βιώματα και όχι από γενικές ιδέες ή θεωρίες. Και το περισσότερο που θα λεγα είναι ότι ζώντας μέσα σ' ένα κόσμο με φυσικές και επικτητικές διακρίσεις δίχως ηθικό αντίκρισμα, τη στιγμή που νιώθει αδικιάστη την ύπαρξή του εκφράζει τη διαμαρτυρία του έτσι που να παίρνει τη μορφή μιας έμμεσης καταγγελίας. «Κύριε, Κύριε... οι όπαδοι Σου», ενώ «*Άν έρθει κανείς τήν πλάκα μας νά χτυπήσει, θά φαντάζεται πώς έχουμε ζήσει*». Αλλά κι αυτό είναι μια άποψη ανάμεσα σε τόσες άλλες που το ποίημα μας επιτρέπει να διατυπώνουμε χωρίς να τις προσυπογράφει.



● *Η χρόνια αναγνώστριά μας Αντωνία Νικολάου μας γράφει, σχολιάζοντας τη νέα σειρά «Ανθολόγιο» και την πρώτη συνεργασία:*

Αγαπητό Αντί,

Όταν η τιμή του τεύχους έχει φτάσει τις 50 δρ., όλοι συνειδητοποιούμε πόσο πολύτιμος γίνεται ο χώρος του περιοδικού σας και πόσο προσεχτική πρέπει να είναι η επιλογή των κειμένων που δημοσιεύονται σ' αυτό.

Δεν ξέρω με τι κριτήρια γίνεται κάθε φορά αυτή η επιλογή, ωστόσο το πρώτο κείμενο της σειράς «το ανθολόγιο» δεν με πείθει καθόλου για τη σοβαρότητα και τη χρησημότητα των σειράς. Αν και ενδιαφέρομαι πολύ για τον νεο-ελληνικό ποιητικό λόγο, πιστεύω πως αυτός ο σχολαστικός και υπερβολικός αναλυτικός τρόπος προσέγγισής του δεν είναι και ο ιδινικός για την προβολή του.

Θα πρέπει να είστε περισσότερο προσεχτικοί στο θέμα της διάθεσης πολύτιμου χώρου του περιοδικού σας (αλλωστε δυστυχώς διαθέτει μόνο 54 σελίδες) σε συνεργάτες που δεν μπορούν να κατανοήσουν τι είναι αυτό που ενδιαφέρει το μέσο αναγνωστικού κοινού ενός πολιτικού περιοδικού. Ένα λογοτεχνικό κείμενο γνωρίζεται και αγαπιέται, όχι βέβαια μέσα από άχρηστες και λεπτομερειακές φιλολογικές αναλύσεις που μοιάζουν «ψηλοκοκίνησμα». Ο κ. Κοπιάκης, συντάκτης του άρθρου, θα μπορούσε να εκθέσει τις απόψεις του περί συνιζήσεων, παρηχήσεων, προσωποποιήσεων και «... διάχυτης λιθίδων» σε κάποιο ειδικό φιλολογικό περιοδικό ή μαθητικό αναγνωστάριο ή όπου αλλού νομίζει ότι αυτές ενδιαφέρουν.

Λυπάμαι που είμαι αναγκασμένη να κάνω αυτές τις ενοχλητικές παρατηρήσεις.

Μια χρόνια αναγνώστριά σας,
Αντωνία Νικολάου

● *To Antί έθεσε υπόψη του συνεργάτη του την επιστολή της κ. Αντωνίας Νικολάου, και αυτός —φευ, αδιόρθωτος— απάντησε πάλι με παρηχήσεις από τον Σωζόμενόν και τον Καβάφη:*

Ουκ έγνως

Για τες σχολαστικές μας αναλύσεις
η άοικος έγραψεν Αντωνία «Ανέγνων, έγνων,
κατέγνων». Τάχατες μας εκμηδένισες
με το κατέγνων της, η μονομερέστατη.

Τέτοιες στιγάδες όμως πέρασι δεν έχουνε σε μας,
τους απολιτικούς. «Ανέγνως, άλλ' ούκ έγνως είλ γάρ έγνως,
ούκ άν κατέγνως» απαντήσαμεν αμέσως.