

ΔΙΑΒΑΣΩ

ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ

αυτοβιογραφία

ΑΡΙΘ. 155 • 19.11.86. • ΔΡΧ. 200

Κάποιες επισημάνσεις

Αγαπητό «Διαβάζω»:

Στο κείμενο της κ. Έλενας Χουζούρη, με το οποίο παρουσίασε τη συλλογική έκδοση «Ιδίοις αναλώμασιν» («Διαβάζω», τεύχος 143, σελ. 65), υπάρχουν μερικές ανακρίθειες. Όχι πολύ σπουδαιές, αλλά πάντως ανακρίθειες που δεν θά 'ταν άσκοπο να επισημανθούν. Πρόκειται για τις ακόλουθες:

α) «Μια σύντομη έρευνα» γράφει η κ. Χουζούρη «έδειξε ότι τα περισσότερα ονόματα τα οποία συναιεσαν στη συλλογική αυτή έκδοση ανήκουν στη δεύτερη μεταπολεμική γενιά των λογοτεχνών και κριτικών μας». Η αλήθεια είναι πως όλα τα ονόματα –και όχι τα περισσότερα– ανήκουν στη δεύτερη μεταπολεμική γενιά.

β) Παρακάτω πάλι, με παρόμοια αντίληψη η κ. Χουζούρη σημειώνει για τα ποιήματα της έκδοσης: «Ένα κοινό "λυγμικό" κλίμα –το οποίο παραπέμπει σ' εκείνο της δεύτερης μεταπολεμικής γενιάς στην οποία ανήκουν οι περισσότεροι από τους ποιητές». Κι εδώ η αλήθεια είναι πως όλοι – και όχι οι περισσότεροι από τους ποιητές – ανήκουν στη δεύτερη μεταπολεμική γενιά.

γ) Σε άλλο σημείο η κ. Χουζούρη γράφει για τους συνεργάτες του τόμου: «έξι από αυτούς (Β. Λεοντάρης, Γ. Λυκιαρδόπουλος, Γ. Αράγης, Μ. Μαρκίδης-Αφεντόπουλος, Στ. Ροζάνης, Τ. Πορ-

φύρης) συνέδεσαν την ομαδική παρουσία τους στο περιοδικό "Μαρτυρίες" (1962-1964, 1965-1966) και αργότερα στις "Σημειώσεις" (1973-)». Λοιπόν, ο Γ. Αράγης δεν συνεργάστηκε ποτέ με τα παρπάνω περιοδικά, ούτε ανήκει στη φιλική ομάδα των άλλων πέντε.

δ) «Αλλωστε, σύμφωνα και με άλλες εκτιμήσεις, και ο Πρόδρομος Χ. Μάρκογλου και ο Μάρκος Μέσκος θεωρούνται συγγενικοί προς την προαναφερθείσα ομάδα». Ο Μέσκος ίσως, όχι όμως και ο Μάρκογλου.

ε) «Υπάρχουν θέβαια υπολανθάνουσες κοινές αγωνίες, οι οποίες εστιάζονται στην αίσθηση της περιρρέουσας έκπτωσης είτε αυτή εντοπίζεται στη γενέτειρα πόλη (Μηλιώνης, Λαχάς), είτε σε γενικότερο πλαίσιο σχέσεων, ιδεών, ιδανικών (Μπακόλας)». Ο Μηλιώνης και ο Λαχάς δεν γεννήθηκαν σε πόλεις, τα παιδικά τους χρόνια τα πέρασαν σε χωριά. Αργότερα ο Μηλιώνης κατέβηκε στα Γιάννινα και ο Λαχάς στη Θεσσαλονίκη. Συνεπώς δεν έχουν ως γενέτειρες αυτές τις πόλεις.

Υ.Γ. Για τα ερωτηματικά της κ. Χουζούρη αναφορικά με τον τίτλο και τη σκοπιμότητα της έκδοσης θα ήθελα να θυμίσω ότι έχουν δοθεί ήδη ρητές εξηγήσεις («Το Βήμα», 15-12-1985 και «Η Αυγή», 16-3-1986 – όπου σχετική συνέντευξη του Α. Ευαγγέλου)

Φιλικά
Γ. Αράγης
Γιάννινα