

ΔΙΝΟΣ Γ. ΜΠΕΝΑΚΗΣ

ΑΝΤΙΦΩΝΗΣΗ

Κύριε Πρότανη,

Κύριε Κοσμήτωρ της Φιλοσοφικής Σχολής,

Κύριοι Πρόεδροι του Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής
και Ψυχολογίας και του Τομέα Φιλοσοφίας,

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Αγαπητοί σπουδαστές,

Κυρίες και Κύριοι,

Ξεπερνώντας την εύλογη συγκίνησή μου για την τιμητική αναγνώριση του επιστημονικού έργου μου από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, επιθυμώ να αρχίσω την Ομιλία μου απλά και φυσικά με τις θερμότερες ευχαριστίες μου προς τους εκλεκτούς συναδέλφους του Τομέα Φιλοσοφίας του ακριτικού Πανεπιστημίου Ιωαννίνων για την απόφασή τους της 4ης Οκτωβρίου. Ευχαριστώ θερμά και τα άλλα Όργανα του Πανεπιστημίου, που επικύρωσαν την Απόφαση. Με τους αγαπητούς ομοτέχνους συναδέλφους του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων με συνδέουν στενοί επιστημονικοί δεσμοί, που διαρκούν σταθερά και παραγωγικά αρκετές δεκαετίες τώρα. Είχα για αυτό την ευκαιρία, το προνόμιο και την ικανοποίηση να μετάσχω - και μετέχω και τώρα - σε Επιτροπές παρακολούθησης της ερευνητικής εργασίας υποψηφίων διδασκτόρων στην περιοχή της Βυζαντινής και της Νεοελληνικής Φιλοσοφίας. Με ικανοποίηση σκέπτομαι ότι ο πρώτος διδάκτωρ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στην ειδίκευσή μου, στην Επιτροπή κρίσεως του οποίου είχα επιπλέον μετάσχει, διδάσκει σήμερα Φιλοσοφία στο Πανεπιστήμιο Πατρών και τιμά την ειδίκευσή του με σοβαρό συγγραφικό έργο και άλλες δραστηριότητες. Πολύ κλή ήταν η συνεργασία μου με εκπροσώπους του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και κατά την διάρκεια της Αντιπροεδρίας μου στο πολύ νεκρότερο Ιόνιο Πανεπιστήμιο. Είναι γνωστοί

οι δεσμοί μου με την ευρύτερη περιοχή μας, και με συγκίνηση αναπολώ την πρώτη αρχή της σταδιοδρομίας μου στην Μέση Εκπαίδευση σε Ηπειρωτικό Γυμνάσιο.

Αξίζει εξ άλλου να σημειώσω ότι η Απόφαση για την απονομή του τιμητικού Διδακτορικού Διπλώματος μου έγινε γνωστή στην Κέρκυρα την παραμονή ακριβώς του Διεθνούς Συμποσίου Μεσαιωνικής Φιλοσοφίας (με θέμα «Νεοπλατωνισμός και Μεσαιωνική Φιλοσοφία»), που οργάνωσε εκεί η νεοσύστατή μας «Ομάδα Εργασίας για την σπουδή της Βυζαντινής Φιλοσοφίας στην Ελλάδα» με την συνεργασία της «Διεθνούς Εταιρείας Μεσαιωνικής Φιλοσοφίας» καθώς και της Αμερικανικής «Εταιρείας Νεοπλατωνικών Σπουδών». Επισημαίνω και την αγαθή συγκυρία της συμμετοχής στο Συμπόσιο της Κερκύρας του πρύτανη των συγχρόνων νεοπλατωνικών μελετών καθηγητή Werner Beierwaltes, ο οποίος τιμάται υπεράξια με την ίδια Απόφασή σας. Έτσι η είδηση με έκανε πολύ υπερήφανο και προκάλεσε θερμά σχόλια της ηγεσίας των ξένων Εταιρειών και των συνέδρων.

Αλλά φοβούμαι ότι καθυστέρησα ήδη πολύ να συμπληρώσω τις ευχαριστίες με την ξεχωριστή ευγνωμοσύνη μου προς την εκλεκτή και αγαπητή συνάδελφο Κα Γεωργία Αποστολοπούλου. Ο καθιερωμένος «έπαινος», δηλαδή η παρουσίαση του έργου μου ήταν κάτι πολύ περισσότερο από εκπλήρωση καθήκοντος σε επίσημη ώρα. Ήταν μιά ουσιαστική προσέγγιση του επιστημονικού έργου μου και της προσφοράς μου στην έρευνα και στη καθοδήγηση των νέων επιστημόνων. Και είναι γνωστό, ότι για τον τελευταίο αυτόν χώρο δραστηριότητάς μου είμαι ιδιαίτερα ευτυχής. Την ευχαριστώ βαθειά και ειλικρινά για την κατανόηση, την επιείκεια, την συναδελφική αγάπη. Και βέβαια για τον πολύτιμο χρόνο που διέθεσε και τον κόπο που κατέβαλε.

Σας ευχαριστώ όλους για την παρουσία σας στην ξεχωριστή αυτή για μένα εκδήλωση στον επίσημο Πανεπιστημιακό χώρο, που τιμούν με την παρουσία τους οι Πρυτανικές και οι άλλες Πανεπιστημιακές αρχές. Θα προχωρήσω αμέσως στην Ομιλία μου, για την οποία παρακαλώ να έχω τη προσοχή και την υπομονή σας.

Ιωάννινα, 13-12-95.