

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΟΥΤΣΟΣ

ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΗ

Κυρίες και Κύριοι,

Να κρατάς αποστάσεις από το έργο, στην παραγωγή του οποίου μετείχες, εκτός από την αυτόδηλη δυσκολία μετατροπής του υποκειμένου σε αντικείμενο παρατήρησης, ενέχει και μια γοητεία αυτοελέγχου.

Η σημερινή πρωτοβουλία πραγματοποιείται με τη συνεργασία τριών γενεών επιστημόνων και σφραγίζεται με τα γνωρίσματα που διέθεταν και οι συναφείς πρωτοβουλίες, των οποίων μόλις διαπιστώσαμε, (μέσα από τις αφίσες και τα προγράμματα), το περιεχόμενο και τη διαδοχή τους. Δηλαδή: την αναγωγή της νεοελληνικής φιλοσοφικής σκέψης σε ερευνητικό και προφανώς σε διδακτικό αντικείμενο και την επίτευξη της συλλογικής εργασίας με τη σύστοιχη εγκατάλειψη της υπεροψίας όσων προσπελάζουν ένα μικρό μέρος του επιστητού (αυτή τη φορά συμπράττουν συνάδελφοι του Τομέα Παιδαγωγικής, του Τμήματος Ιστορίας - Αρχαιολογίας και του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης). Μνημονεύω ξεχωριστά τον αγαπητό μας κ. Άλκη Αγγέλου που, σε όσους από μας ξεκινούσαμε διστακτικά κατά τη δεκαετία του '70 και τολμηρότερα κατά τη δεκαετία του '80, υπήρξε αφανής συμπαραστάτης των ερευνητικών μας εγχειρημάτων, τόσο για την ιδιαιτερότητα της μεθοδολογικής του σκευής ως συγκριτικός φιλόλογος όσο και για τη βεβλιότητά του ότι η «ευρυχωρία του Νεοελληνικού Διαφωτισμού» συνεπάγεται τη χαλάρωση «στο μέτρο του δυνατού, των δεσμευτικών χρονικών περιορισμών» για την επαρκή μελέτη αυτής της περιόδου.

Η πρώτη εκδήλωση, όπως η σημερινή, του Τομέα Φιλοσοφίας χρονολογείται το 1979. Από την ίδρυση της Φιλοσοφικής Σχολής, το 1964, ως τότε παρατηρήθηκαν βέβαια μεμονωμένες προσπάθειες που μολονότι έφεραν τη σφραγίδα του ισχύοντος καθηγητικού σχήματος έδωσαν τα αναγκαία εναύσματα της συλλογικής αναζήτησης. Πρόκειται για τον αείμνηστο Σπύρο Κυριαζόπουλο και τον Θεόφιλο Βέικο. Με το θεσμικό πλαίσιο του 1982 ο Τομέας επισημοποίησε ό,τι ήδη είχε εμπεδωθεί, ορισμένα

χρόνια νωρίτερα, με τη σύμπνοια των μελών του και το συντονισμένο ερευνητικό τους βηματισμό. Σε κάθε περίπτωση οι αναβαθμοί αυτής της διαδρομής μας επιτρέπουν να συμφωνήσουμε με τους στίχους του Πατρίκιου:

«Κάθε απολογισμό που θεωρούσα τελεσίδικο
τον αφαιρούσε πάντα ο επόμενος».

Κυρίες και Κύριοι,

στη συνάντηση αυτή προβλέπεται να επιτευχθεί η κριτική συνόψιση της υπάρχουσας ως προς το θέμα μας έρευνας και πρωτίστως η δημοσιοποίηση της παραγόμενης. Μ' αυτήν ακριβώς την προσδοκία κηρύσσω την έναρξη των εργασιών της ημερίδας.

Σας ευχαριστώ.