



Γιατί ένα τέτοιο Συμπόσιο WHY SUCH A SYMPOSIUM olympias.uoi.gr/32635 & [doi:heal.uoi.12442](https://doi.org/10.12442/heal.uoi.12442)
Ο δρόμος ως το Συμπόσιο TOWARDS THE SYMPOSIUM olympias.uoi.gr/32632 & [doi:heal.uoi.12439](https://doi.org/10.12439/heal.uoi.12439)
Πρόγραμμα PROGRAM olympias.uoi.gr/32633 & [doi:heal.uoi.12440](https://doi.org/10.12440/heal.uoi.12440)
Ομιλίες ORAL PRESENTATIONS (121 βίντεο /videos) <https://www.youtube.com/@1-706/videos>
ΠΡΑΚΤΙΚΑ PROCEEDINGS olympias.uoi.gr/32634 & [doi:heal.uoi.12441](https://doi.org/10.12441/heal.uoi.12441)
Απολογισμός: Ήμουν κι εγώ εκεί! REPORT: I WAS THERE! olympias.uoi.gr/33342 & [doi:heal.uoi.13058](https://doi.org/10.13058/heal.uoi.13058)

Παρόν άρθρο THIS PAPER olympias.uoi.gr/37094 & [doi:heal.uoi.16805](https://doi.org/10.16805/heal.uoi.16805). EN Summary follows

ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
CONFERENCE CENTER OF THE UNIVERSITY OF IOANNINA

Τελετή Επίσημης Έναρξης. ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ: **Μαργαρίτα Τζαφλίδου,¹ Διονύσης Δρόσος²**
Official Opening Ceremony. CHAIR: **Margarita Tzaflidou,³ Dionysis Drosos⁴**

Ο θάνατός μας = Η ζωή τους. Καλωσορίσατε!⁵

Γιάννης Δημολιάτης⁶

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Σχολή Επιστημών Υγείας, Τμήμα Ιατρικής, Εργαστήριο Υγιεινής & Επιδημιολογίας,
Μονάδα Ποιότητας Ζωής {γέννησης, βίου, θανάτου}

Περίληψη

Πότε Πρέπει να Πεθαίνουμε; Εμείς. Όχι οι άλλοι. Πότε Πρέπει να Πεθαίνουμε *Εμείς*. Πρόβλημα του αύριο. Όχι δικό μας. Των γενεών που έρχονται πίσω μας. Για να έρθουν. Στη θέση μας. Που οφείλομε να τους την παραχωρήσουμε. Χωρίς την οποία (παραχώρηση· όταν πρέπει), η συνέχεια της ζωής διακόπτεται.

¹ Καθηγήτρια Ιατρικής Φυσικής. Κοσμήτωρ της Σχολής Επιστημών Υγείας Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, του ενός από τους δύο τοπικούς φορείς του συνδιοργάνωσαν το 1^ο Διεπιστημονικό Συμπόσιο *Πότε Πρέπει να Πεθαίνουμε*;

² Καθηγητής Ηθικής Φιλοσοφίας. Πρόεδρος του Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, του άλλου από τους δύο τοπικούς φορείς του συνδιοργάνωσαν το 1^ο Διεπιστημονικό Συμπόσιο *Πότε Πρέπει να Πεθαίνουμε*;

³ Professor of Medical Physics. Dean of the School of Health Sciences, University of Ioannina, Ioannina, Greece; one of the two local bodies that co-organized the 1st Interdisciplinary Symposium *When Should We Die?*

⁴ Professor of Moral Philosophy. President of the Department of Philosophy, Pedagogy and Psychology, University of Ioannina, Ioannina, Greece; the other of the two local bodies that co-organized the 1st Interdisciplinary Symposium *When Should We Die?*

⁵ 28-4-2017 18:00-19:00 Συνεδρία: Π7 Αρχαιολογία του θανάτου = Αρχαιολογία της ζωής. Τελετή Επίσημης Έναρξης. Ομιλία 1η: [YouTube=YwUunCLhoVM](https://www.youtube.com/watch?v=YwUunCLhoVM) 12:02. Άρθρο: υποβολή 28-4-2017· αποδοχή 14-10-2022· κρίση από ομότεχνους (peer review) όχι. Αν οι σύνδεσμοι στην κορυφή αυτής της σελίδας δεν λειτουργούν: > ΠΡΑΚΤΙΚΑ: σελίδα 21: υποσημείωση 6.

Πώς να **αναφέρετε** αυτό το άρθρο: Δημολιάτης Γ. «Ο θάνατός μας = Η ζωή τους. Καλωσορίσατε!». Στο: «*Πότε Πρέπει να Πεθαίνουμε; (ΠΠΠ). Πρακτικά 1ου Διεπιστημονικού Συμποσίου, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, 28-30 Απριλίου 2017. ISBN 978-960-233-288-7*». Εκδόσεις Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, αποθετήριο Ολυμπιάς. 7 Απριλίου 2024. Άρθρο Π71: σς 5. <https://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/37094> & [http://dx.doi.org/10.26268/heal.uoi.16805](https://doi.org/10.26268/heal.uoi.16805).

⁶ Συντονιστής του Συμποσίου. Αναπληρωτής Καθηγητής Υγιεινής και Ιατρικής Εκπαίδευσης. Περισσότερα: Κορυφή σελίδας > ΠΡΑΚΤΙΚΑ > Συνεδρία Π1 > 5 «Μεταθανασία (Μεταθανάτια μακροζωία): Αιτία κατάρρευσης της χώρας. Ευθανασία μου ή Δυσθανασία της Κοινωνίας μου; Οφείλω να επιλέξω.» > Σημείωση 2. [idimolia@uoi.gr](mailto:didimolia@uoi.gr).

παύει να υπάρχει. Πότε πρέπει; Πότε πρέπει να πεθαίνει το άτομο για να μην πεθαίνει η κοινωνία, η χώρα, η ζωή; Πότε πρέπει να πεθάνω εγώ; Ιδού το θέμα του Συμποσίου.

Φράσεις-κλειδιά: *το πιο βέβαιο γεγονός της ζωής, αδιέξοδα απαγορευμένου θανάτου, υποθησιμότητα, υπογεννητικότητα, θάνατος ατόμου πρόβλημα χώρας, Διατριβή περί Ευθανασίας, μείωση φόρων, Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών*

Our death = Their life. Welcome!⁷

Ioannis Dimoliatis⁸

University of Ioannina, School of Health Sciences, Faculty of Medicine, Department of Hygiene & Epidemiology, Quality of Life {birth, living, death} Unit.

Summary

When Should We Die? We! *Not* the others. When Should *We* Die. A problem of tomorrow. Not ours. Problem of the generations that come behind us. In order to come. In our place. Which we must grant it to them. Without this concession (When it should) the continuity of life is interrupted; it ceases to exist. When should It? When must the individual die in order the society, the country, the life does not die? When should I die? This is the theme of this Symposium.

Key-phrases: *life's most certain fact, impasses of forbidden death, sub-mortality sub-natality, individual's death a country's problem, Treatise on Euthanasia, tax reduction, Holy Archdiocese of Athens.*

Καλωσορίσατε!

Είμαι ο Γιάννης Δημολιάτης. Ο συντονιστής αυτού του Συμποσίου. Θα σας πω δυο λόγια για τη φυσιογνωμία του, και θα παραδώσω τη σκυτάλη στο Προεδρείο για τη σημερινή εκδήλωση.

Το Συμπόσιο ξεκίνησε, ως **ιδέα**, περίπου πριν ένα χρόνο. Σιγά-σιγά ωρίμασε. Κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας, σε όποιον και να το έλεγα, η πρώτη του αντίδραση ήταν [δείχνει] "*ένα βήμα πίσω*". Η δεύτερη αντίδρασή του ήταν: "Ενδιαφέρον..." Η τρίτη: "*Πολύ ενδιαφέρον!*" Η τέταρτη... Συμπόσιο!

Η Σχολή Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ο Τομέας Φιλοσοφίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, το Εργαστήριο Βιοηθικής της Φιλοσοφικής Σχολής της Κρήτης και η Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας είναι οι τέσσερις φορείς που συνεργάστηκαν ως **διοργανωτές**, συνδιοργανωτές, για να έρθει αυτό το Συμπόσιο σε πέρας.

Είναι **αφιερωμένο** στα 213 χρόνια από τη *Διατριβή περί Ευθανασίας*, το βιβλίο που εξέδωσε ο Ευγένιος Βούλγαρης το 1804 στην Πετρούπολη. Εκείνη την εποχή και με το λεξιλόγιο του Βούλγαρη ευθανασία σήμαινε καλός θάνατος. *Διατριβή για τον καλό θάνατο*, λοιπόν! Δυο λόγια για τον Βούλγαρη.

⁷ 28-4-2017 18:00-19:00 Session: P7 *Archaeology of death = Archaeology of life. Official Opening Ceremony.*
Speech 1: [YouTube=UunCLhoVM](https://www.youtube.com/watch?v=UunCLhoVM) 12:02. **Article:** submitted 28 Apr 2017; accepted 1 Oct 2023; no peer reviewed.
If the **links** at the top of the first page do not work: > Top of the 1st page: PROCEEDINGS: page 22: footnote 10.

Cite this article: Dimoliatis I. « Our death = Their life. Welcome! ». In: « *When Should We Die? (WnSWD). Proceedings of the 1st Interdisciplinary Symposium. University of Ioannina, Greece, April 28-30, 2017. ISBN 978-960-233-288-7* ». University of Ioannina Publications, Olympias repository. April 7, 2024. Paper P71: ps 5.
<https://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/37094> & <http://dx.doi.org/10.26268/heal.uoi.16805>.

⁸ Symposium Coordinator. Associate Professor of Public Health and Medical Education. **More:** Top of the first page > PROCEEDINGS > Session "P1 Denial or acceptance?" > Article "Metathanassia (Posthumous longevity): cause of the country's collapse. Ephanassia (euthanasia) of me or dysthanassia of my society? I must choose" > Note 4.
dimolia@uoi.gr.

Πρωτοπόρος του Νεοελληνικού Διαφωτισμού, Διδάσκαλος του Γένους, πολυγραφότατος. Ξεκίνησε τη σταδιοδρομία του ως διδάσκαλος στη Μαρουτσαία Σχολή Ιωαννίνων, πέρασε από τον Άγιον Όρος (σχολάρχης της νεοσύστατης Αθωνιάδας Σχολής), από την Κωνσταντινούπολη (σχολάρχης της Μεγάλης του Γένους Σχολής, γνωστής και ως Πατριαρχική Ακαδημία), Αρχιεπίσκοπος στη νεοσύστατη αρχιεπισκοπή Σλαβινίου και Χερσώνος στη σημερινή Ουκρανία (παρούσα, στην ενθρόνισή του από τη σύνοδο της Εκκλησίας της Ρωσίας, η Μεγάλη Αικατερίνη, ως σύμβουλος της οποίας πέρασε τα τελευταία 40 χρόνια της ζωής του). Επειδή ξεκίνησε τη σταδιοδρομία του από εδώ και επειδή η *Διατριβή* του *περί Ευθανασίας* έχει άμεση σχέση με το θέμα του Συμποσίου, αφιερώσαμε αυτό το Συμπόσιο σε αυτό το βιβλίο του, στη Διατριβή *περί Καλού Θανάτου*, στη *Διατριβή περί Ευθανασίας*.

Το Συμπόσιο τελεί υπό την **αγίδα** της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Ο Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ.κ. Ιερώνυμος το έθεσε υπό τις ευλογίες του, λέγοντας, σας διαβάζω κατά λέξη: «*Ασμένως γνωρίζω υμίν ότι είμαι θετικός, προκειμένου το εν λόγω Συμπόσιο να τεθεί υπό την αγίδα της καθ' ημάς Ιεράς Αρχιεπισκοπής και, εάν το πρόγραμμά μου το επιτρέπει, θα παρευρεθώ προκειμένου να βοηθήσομεν από κοινού εις την καλύτερη δυνατή επίλυση του κρίσιμου προβλήματος της ευθανασίας*» (βλ. στο τέλος).

Για να γίνει αυτό το Συμπόσιο **συνεργάστηκαν** πολλοί φορείς, τοπικοί και μη, υγείας και μη. Το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Ηπείρου, ο Ιατρικός Σύλλογος Ιωαννίνων, το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο, το Κρατικό Νοσοκομείο «Χατζηκώστα» Ιωαννίνων, η Ελληνική Ομοσπονδία Καρκινοπαθών, το Τμήμα Νοσηλευτικής του ΤΕΙ Λάρισας, η Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, η Πανελλήνια Ένωση Ιατρών Δημόσιας Υγιεινής, η Ιατροχειρουργική Εταιρεία Κέρκυρας, το Εργαστήριο Μελέτης Ιατρικού Δικαίου και Βιοηθικής της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, η Εταιρεία Ηπειρωτικών Μελετών και το Ίδρυμα Μελετών Ιονίου και Αδριατικού Χώρου, το Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Ιωαννιτών, η Εφορεία Αρχαιοτήτων, τα Γενικά Αρχεία του Κράτους, το Ιστορικό Αρχείο της Ηπείρου, ο Σύνδεσμος Φιλολόγων Κέρκυρας. Το τελικό αποτέλεσμα; 115 εισηγητές από όλη τη χώρα, γιατροί, νοσηλευτές, βιολόγοι, ψυχολόγοι, κοινωνιολόγοι, νομικοί, φιλόσοφοι, θεολόγοι, κληρικοί, οικονομολόγοι, καλλιτέχνες, άρρωστοι, συγγενείς που φροντίζουν ή φρόντισαν αρρώστους, θα αναζητήσουν λύσεις σε ένα κρίσιμο πρόβλημα της χώρας: Πότε πρέπει να πεθαίνουμε; Έχει η ιατρική ξεπεράσει τα όριά της; Ήρθε η ώρα να συζητήσει με την κοινωνία; Έχει η κοινωνία αποφασίσει; Έχει ο καθένας μας αποφασίσει;

Ο θάνατός μας = Η ζωή τους

Γιατί ένα τέτοιο Συμπόσιο; Αποφεύγουμε να μιλάμε για τον θάνατο, για το *πιο βέβαιο* γεγονός της ζωής μας, όλων χωρίς εξαίρεση. Αφήνοντας άλυτο το μεγαλύτερο ίσως πρόβλημα της δυτικής ιατρικής, αν όχι της δυτικής κοινωνίας, το "πότε πρέπει να πεθαίνουμε", έχουμε παγιδεύσει τη χώρα στα αδιέξοδα του απαγορευμένου θανάτου. Αδιέξοδα κρίσιμα για κάθε κοινωνία, ιδιαίτερα για μια χώρα που διέρχεται τη σοβαρότερη κρίση στη νεότερη ιστορία της, η οποία δεν είναι μόνο οικονομική. Είναι και δημογραφική: Ποιος θα μας αντικαταστήσει; Όσοι ασχολούμαστε με πληθυσμούς παρά με άτομα, ξέρομε ότι **όσο περισσότερο επιμηκύνουμε το όριο ζωής με την τεχνολογία, τόσο περιορίζονται οι γεννήσεις**. Και αν παρα-επιμηκύνουμε το όριο της ζωής, οι γεννήσεις, στο άλλο άκρο της ζωής, μπορεί να μηδενιστούν. Δεν είναι δηλαδή ένα πρόβλημα ατόμου, που πρέπει να πεθάνει· είναι ένα πρόβλημα χώρας, κοινωνίας, αν πρέπει να μην πεθάνει. Και στην πραγματικότητα δεν είναι ένα πρόβλημα του σήμερα, δικό μου, είναι ένα πρόβλημα του *αύριο*, των γενεών που έρχονται πίσω μας. Για να έρθουν. Στη θέση μας. Που πρέπει να τους την παραχωρήσομε. Όταν πρέπει. Πότε πρέπει; Πότε πρέπει να πεθάνω εγώ; Ίδου το θέμα του Συμποσίου.

Ευχαριστίες

Θέλουμε να **ευχαριστήσομε** αυτούς που χορήγησαν χορηγία για να γίνει αυτό το Συμπόσιο πραγματικότητα. Το Πανεπιστήμιο πρώτ' απ' όλα. Τον ζωγράφο Δημήτρη Καρβέλα που ζει και εργάζεται στη Σουηδία πάνω από 40 χρόνια, που μας πρόσφερε τον πίνακα, ο οποίος αποτελεί το λογότυπο του Συμποσίου. Το ΤΕΙ Ηπείρου. Το Εργαστήριο Υγιεινής και Επιδημιολογίας του

Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Την ΕΡΤ που είναι ο χορηγός επικοινωνίας μας. Το Πνευματικό Κέντρο του Δήμου. Το Πολιτιστικό Ίδρυμα του Ομίλου Πειραιώς. Την Εθνική Τράπεζα Ελλάδος, Το "ΖΑΓΟΡΙ φυσικό μεταλλικό νερό". Τις εκδόσεις Gutenberg. Την εταιρία NIKI Ltd Digital Engineering. Το Κατόγι Αβέρωφ. Τη ΖΟΙΝΟΣ Α.Ε.

Θέλω να ευχαριστήσω την Οργανωτική Επιτροπή. Θα ήθελα να σας τους γνωρίσω. Ας αρχίσουμε από τη φιλοξενούσα πόλη, το φιλοξενούν Πανεπιστήμιο, το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Θα ήθελα να σας γνωρίσω την κα Γκόλφω Μαγγίνη επισήμως.

Γκόλφω Μαγγίνη [σηκώνεται και υποκλίνεται προς το ακροατήριο] (Χειροκροτήματα)

Γιάνης Δημολιάτης: Η αλήθεια είναι πως, αν δεν υπήρχε η Γκόλφω, Συμπόσιο δεν θα γινόταν. Δε βλέπω τη Σταυρούλα την Τσινόρεμα... Καθηγήτρια Βιοηθικής στο Πανεπιστήμιο της Κρήτης.

Σταυρούλα Τσινόρεμα: Σας καλωσορίζω κι εγώ και χαίρομαι που βρίσκομαι πάλι ανάμεσα σε εκλεκτούς συναδέλφους για ένα τόσο σημαντικό θέμα. (Χειροκροτήματα)

Γιάνης Δημολιάτης: Και από την Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας, η κα Τίνα Γκαράνη περιμένει τον πατέρα της από ώρα σε ώρα [να πεθάνει] και δεν μπόρεσε να έρθει. Είναι όμως ο Καθηγητής Οικονομικών της Υγείας, Ομότιμος Καθηγητής της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας, κ Γιάννης Κυριόπουλος. (Χειροκροτήματα)

Γιάννης Κυριόπουλος: Με χαρά και τιμή συμμετέχουμε σε αυτό το Συμπόσιο, που μόνο η τόλμη και η ελεγχόμενη προκλητικότητα του Γιάνη Δημολιάτη θα μπορούσε να το πραγματοποιήσει. Νομιμοποιούμαστε να είμαστε εδώ, και εγώ προσωπικά ως οικονομολόγος, γιατί η δουλειά μας είναι να μειώσουμε τους φόρους και να επιμηκύνουμε τη ζωή, να παρατείνουμε τη ζωή. Βέβαια και οι φόροι και ο θάνατος είναι αναπότρεπτοι. Μπορούμε, όμως, να τους τροποποιήσουμε. Αυτό το κάνουμε μέχρι το κρίσιμο σημείο το οποίο διαπραγματεύεται ο Γιάννης, αλλά θα έλεγα ότι τα οικονομικά της υγείας σε αυτό το πράγμα δυσκολεύονται να απαντήσουν και ευχαριστώ θερμά που μας δίνεται η ευκαιρία με διεπιστημονικό τρόπο να μπορέσουμε και εμείς να έχουμε όχι μόνο τη συμβολή μας αλλά να διδαχθούμε από αυτό. Ευχαριστώ πολύ. (Χειροκροτήματα)

Γιάνης Δημολιάτης: Θέλω να ευχαριστήσω την τοπική Οργανωτική Επιτροπή που ιδιαίτερα καθώς περνούσε ο καιρός, τους τελευταίους μήνες και τον τελευταίο μήνα ακόμη περισσότερο, δούλεψε με διάφορες ταχύτητες και πολύ για να έρθει σε πέρας αυτό που βλέπετε.

Θέλω ιδιαίτερα να ευχαριστήσω την πολυπληθή Ομάδα Φοιτητών που σας υποδέχθηκαν. Μια ομάδα φοιτητών Ιατρικής και μια ομάδα φοιτητών της Φιλοσοφικής, χωρίς τους οποίους οι λεπτομέρειες που σας κάμανε να νιώσετε σαν στο σπίτι σας δε θα υπήρχαν. (Χειροκροτήματα) Αυτό ήταν το θερμότερο χειροκρότημα. Για τους φοιτητές. Το δικαιούνται.

Θέλω να ευχαριστήσω τους καλλιτέχνες που συμμετέχουν με τις εκθέσεις τους ή με τα έργα τους. Σε λίγο ο μουσικός Δημήτρης Καραγεώργος θα μας παίξει ένα έργο ειδικά συνθεμένο για το Συμπόσιο.⁹ Στο ισόγειο η έκθεση των φοιτητών και των καθηγητών του Τμήματος Καλών Τεχνών του Πανεπιστημίου και του καλλιτέχνη Γιώργου Νάκου. Και οι καλλιτέχνες που θα κλείσουν τη βραδιά στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου, η χορωδία ΝΤΟ ΡΕ ΜΙ, η χορωδία νέων του Δημοτικού Ωδείου Ιωαννίνων.

Από τη μεριά μου αυτά. Σας ευχαριστώ όλους και σας καλωσορίζω!

Καλώ τώρα το Προεδρείο να πάρει τη θέση του στο βήμα για να ολοκληρώσει την επίσημη τελετή έναρξης. Η κα **Μαργαρίτα Τζαφλίδου**, Κοσμήτωρ της Σχολής Επιστημών Υγείας, ο ένας φορέας του Πανεπιστημίου που οργανώνει το Συμπόσιο. Και ο πρόεδρος του Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας, ο άλλος φορέας, κ. **Διονύσης Δρόσος**.

⁹ **Καραγεώργος Δ.** *અસીલ અનંતા [άτελεύτητος στη γλώσσα Gujarati]. Το αιώνιο στον παρόντα χρόνο.*

<https://www.youtube.com/watch?v=hxqh0fWHN6E> 19:10.



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ

Αριθμ. Πρωτ./ΕΞ. 251 /2017

Έν Αθήναις τῆ 9ῃ Ἰανουαρίου 2017

Πρὸς
τὴν Ὁργανωτικὴν Ἐπιτροπὴν
τοῦ Ἰοῦ Διεπιστημονικοῦ Συμποσίου
Πανεπιστημιούπολιν Ἰωαννίνων
451 10 ΙΩΑΝΝΙΝΑ

Εἰς ἀπάντησιν τῆς ὑπὸ ἡμερομηνίαν 1/12/2016 ὑμετέρας ἐπιστολῆς, περὶ πραγματοποιήσεως Διεπιστημονικοῦ Συμποσίου με θέμα "Πότε πρέπει νά πεθαίνουμε; (ΠΠΠ)", τὸ ὅποιον θά πραγματοποιηθῆ ἀπὸ τὴν 28ην ἕως τὴν 30ὴν Ἀπριλίου 2017, διοργανωθὲν ὑπὸ τῆς Σχολῆς Ἐπιστημῶν Ὑγείας καὶ τοῦ Τομέως Φιλοσοφίας τῆς Φιλοσοφικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἰωαννίνων, τοῦ Ἐργαστηρίου Βιοθικῆς τοῦ Πανεπιστημίου Κρήτης καὶ τῆς Ἐθνικῆς Σχολῆς Δημοσίας Ὑγείας, ἀσμένως γνωρίζω ὑμῖν ὅτι εἶμαι θετικὸς προκειμένου τὸ ἐν λόγω συμπόσιον νά τεθῆ ὑπὸ τὴν αἰγίδα τῆς καθ' ἡμᾶς Ἱεράς Ἀρχιεπισκοπῆς καὶ ἐάν τὸ πρόγραμμά μου τὸ ἐπιτρέπει θά παρευρεθῶ προκειμένου νά βοηθήσωμεν ἀπὸ κοινοῦ εἰς τὴν καλύτερην δυνατὴν ἐπίλυσιν τοῦ κρισίου προβλήματος τῆς εὐθανασίας.

Εὐχομαι καλὴν ἐπιτυχίαν καὶ πᾶσαν παρὰ Κυρίου εὐλογίαν καὶ δύναμιν εἰς τὸ ἔργον σας.



Ο ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ,
Ἱ. Ἰωαννίνων Ἰερόθεος Β'